

Nuusbrokkies

Avontuurlijke reis Nedza naar Namibië.

Onder de oude naam Herstel heeft de Stichting grote bekendheid gekregen door het organiseren van reizen naar Zuid Afrika en ook naar Namibië. Op 24 september 2015 startte een rondreis door Namibië. Via het Noorden van

ZA ging de reis naar Botswana. In een mokoro (uitgeholde boomstam!) werd de Okavango Delta verkend en werden prachtige natuurwandelingen gemaakt. Vervolgens ging het richting Zimbabwe. De Victoria Falls imponeerden met het 100 meter neerstortende water. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het Chobe National Park.



Een boottocht bracht ons dicht bij het wild:

nijlpaarden en olifanten die zich verzamelen aan de oevers bij een prachtige zonsondergang. Rijdend langs de grens met Angola en via de Caprivi strook gaan we op weg naar het Etosha Park. Een game drive toont ons de grote verscheidenheid van wilde dieren in dit misschien wel grootste wildpark van zuidelijk Afrika. Op weg naar de Duitse stad Swakopmund maken we kennis met de Himba stam en hun cultuur. Ook de Bosjesmannen worden niet vergeten. Bij Cape Cross aan de Atlantische Oceaan maken we kennis met de fascinerende kolonie pelsrobber. In Swakopmund kunnen we *Kaffee mit Kuchen* eten. Via Walkvis Baai en de flamingo 's gaan we naar Sossusvlei voor een woestijnwandeling. We verblijven in de Namib woestijn en beklimmen de Rode Zandduinen. Indrukwekkend! Ook Solitaire wordt met een bezoek vereerd en tot slot wordt Windhoek verkend. 21 Dagen vliegen voorbij. Tijdens de reünie klinkt de uitroep: als je de foto albums ziet en de films wat hebben we dan ontzettend veel gezien.